



Μικροί Συγγραφείς Μικρές Ιστορίες



Τμήμα Ένταξης 2022-2023
Βελέη Χρυσούλα



Το παρόν βιβλίο αποτελεί δημιουργία των μαθητών του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας. Στα πλαίσια των μαθημάτων στο Τμήμα Ένταξης, 11 μαθητές μαζί με την δασκάλα τους Βελέη Χρυσούλα, δημιούργησαν με παιχνιδιώδη τρόπο ιστορίες...αλλόκοτες μα ευφάνταστες! Τα βήματα ήταν απλά, οι μαθητές στάθηκαν μπροστά σε ένα ταμπλό επιτραπέζιου παιχνιδιού, έριξαν το ζάρι και αυτό όρισε το πρόσωπο, το μέρος και το πρόβλημα που υπήρχε στην ιστορία τους. Πολλές φορές οι συνδυασμοί ήταν αταίριαστοι μεταξύ τους όμως οι μικροί συγγραφείς με περίσσια φαντασία έγραψαν και εικονογράφησαν τις ιστορίες τους.

Συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά:

- Α. Γιώργος, Δ' τάξη 1ο Δημοτικό
- Α. Θωμάς, Δ' τάξη 1ο Δημοτικό
- Ζ. Άγγελος, Δ' τάξη 1ο Δημοτικό
- Κ. Βασίλης, Ε' τάξη 1ο Δημοτικό
- Κ. Άγγελος, Γ' τάξη 2ο Δημοτικό
- Κ. Χριστίνα, Δ' τάξη 2ο Δημοτικό
- Κ. Μαρία-Ραφαηλία, Γ' τάξη 1ο Δημοτικό
- Μ. Γιώργος, Ε' τάξη 2ο Δημοτικό
- Ντ. Παναγιώτης, Ε' τάξη 2ο Δημοτικό
- Σ. Στέφανος, Ε' τάξη 2ο Δημοτικό
- Στ. Βάσια, Στ' τάξη 1ο Δημοτικό

Επιμέλεια: Βελέη Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης





Μαρία Ραφαηλία Κ.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας παππούς που πήγε για κυνήγι στο δάσος. Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ώσπου άρχισε να βρέχει.


Ο παππούς είδε πως η βροχή δυνάμωνε και έψαχνε κάπου να κρυφτεί. Εκεί που έψαχνε βρήκε μια σπηλιά και μπήκε μέσα. Κάθισε σε μια γωνιά και ξαφνικά άκουσε μια κραυγή, πήγε να εξερευνήσει και είδε ένα τέρας, όπλισε το όπλο και ήταν έτοιμος να σκοτώσει το τέρας. Όμως κατάλαβε πως το τέρας ήταν φιλικό. Μόλις σταμάτησε η βροχή ο παππούς είπε στο τέρας να πάνε έξω για να παίξουν. Στο τέλος τον χαιρέτησε και πήγε στο σπίτι του.

Ο παππούς διηγήθηκε την ιστορία του στα εγχόνια του. Τότε τα εγχόνια ζητήσανε να τα πάει να γνωρίσουν το τέρας.



Nr. Πάνος






Άγγελος Κ.

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας παππούς με τα εσχόνια του. Τα εσχόνια του θα πήγαιναν εκδρομή και θέλησε να πάει κι αυτός.

Την άλλη μέρα ο παππούς ετοίμασε την βαλίτσα του και μπήκε στο λεωφορείο και έτσι ξεκίνησαν για την έρημο. Έφτασαν στην έρημο και ο παππούς έβγαλε τη σκηνή για να κατασκηνώσουν. Όταν βράδιασε, τα εσχόνια του έβαλαν φωτιά για να ζεσταθούν και η φωτιά περικύκλωσε τον παππού που κοιμόταν μέσα στη σκηνή. Αμέσως φώναξαν την πυροσβεστική και την έσβησε.

Ο παππούς μάλωσε τα εσχόνια του και τους εξήγησε με όμορφο τρόπο ότι δεν πρέπει να παίζουν με επικίνδυνα πράγματα. Έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



5023284



Αγγελος Κ.




Άγγελος Ζ.

Μια φορά ήταν ένα αγόρι που ήταν φτωχό. Πήγαινε κάθε πρωί στη θάλασσα με το καράβι, του πατέρα του για ψάρεμα.

Ο μικρός όταν πήγε για ψάρεμα το επόμενο πρωινό είδε κάτι στο καράβι και πήρε έναν φακό για να το εξερευνήσει. Τότε είδε ένα φάντασμα να κάθεται. Το αγόρι τρόμαξε και πήγε στο πάνω μέρος του καραβιού. Επειδή έβρεχε κατέβηκε ξανά κάτω και είδε κι άλλο φάντασμα που ήταν πιο τρομακτικό.

Τότε πήγε σε έναν επιστήμονα για να του φτιάξει ένα μαχικό σπαθί που θα εξαφανίσει τα φαντάσματα. Έτσι νίκησε τα φαντάσματα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



Αγγελος Ζ.





iwpyos M.



Θωμάς Α.

Μια φορά ήταν μια αρκούδα πεινασμένη και έψαχνε για φαγητό. Ξαφνικά εκεί που περπατούσε την τράβηξε προς τα πάνω ένα διαστημόπλοιο, αρχά το βράδυ.

Την είχαν "τραβήξει" οι εξωγήινοι ...όμως όλοι οι εξωγήινοι κοιμόταν, πώς την πήραν μαζί τους; Κατά λάθος ένας εξωγηνούλης που κοιτούσε από τις κάμερες, αποκοιμήθηκε επειδή νύσταζε και με το κεφάλι του πάτησε το κουμπί που ρουφάει πάνω στο διαστημόπλοιο τους εξωγήινους. Η αρκούδα μπήκε σε ένα δωμάτιο που εκεί μέσα ήταν ένας εξωγήινος. Αυτός ήταν καλός και την άφησε να φύγει. Προτού να φύγει της έδωσε και ένα κοτόπουλο για δώρο.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



On hoics A.







Στεφανος Σ.



Γιώργος Α.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι που βρέθηκε σε ένα καράβι. Για να ζεσταθεί άναψε φωτιά. Όμως ξέχασε να τη σβήσει φωτιά και το καράβι πήρε φωτιά. Για να σωθεί βούτηξε μέσα στο νερό της χαλάζιας θάλασσας.

Έτσι κατάφερε να γλιτώσει και έζησε αυτός καλά και εμείς καλύτερα.





Fwifwos 'Atoos',
Panna's

Fwifwos A.



Βάσια Στ.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια όμορφη πριγκίπισσα που την λέγανε Μελίνα. Μια μέρα αποφάσισε να πάει στη θάλασσα με τους φίλους της επειδή είχε πολύ ζέστη.

Έτσι και έγινε! Πήγανε στη θάλασσα και η πριγκίπισσα είπε να πάει μια βόλτα μέχρι το μεγάλο βράχο εκεί κοντά. Εκεί βρήκε ένα μαχικό ραβδί. Αυτό το μαχικό ραβδί τους έκανε όλους αόρατους. Έτσι λοιπόν, η πριγκίπισσα πήγε στους φίλους της και το έδειξε! Οι φίλοι της σκέφτηκαν να το δοκιμάσουν σε κάποιον για να δούνε αν όντως είναι αλήθεια. Έκαναν μια φίλη τους αόρατη και ήταν αλήθεια οπότε πήραν την απόφαση να χίνουν όλοι αόρατοι και να πάρουν όλα τα φουσκωτά της παραλίας για να παίξουν.

Μετά από λίγη ώρα κατάλαβαν ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκαναν και τα χύρισαν πίσω, όπως και το μαχικό ραβδί το πέταξαν στη θάλασσα.



Tava hui m s Nt.






Χριστίνα Κ.

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας γενναίος αστυνομικός με την οικογένεια του στο δάσος.

Μια μέρα ο αστυνομικός πήγε στο σκοτεινό δάσος γιατί ήταν το μόνο δάσος που είχε φρούτα και μαχικά φυτά που τρώγονται. Μόλις μπήκε μέσα είδε μαχικά λουλούδια, φρούτα και ένα χρυσό ελάφι. Μόλις πήγε να το πλησιάσει, το δάσος τον πήγε με έναν μαχικό τρόπο στην μέση του δάσους όπου υπήρχαν τρεις διάδρομοι. Αυτός διάλεξε τον μεσαίο διάδρομο και μόλις πάτησε το πόδι του μέσα χάθηκε και δεν μπορούσε να θυρίσει στο σπίτι του. Μετά από λίγο άκουσε κάτι φωνές, που ήταν των παιδιών του. Άρχισε να ακολουθεί τις φωνές και να περπατάει μέχρι που βρήκε την έξοδο και τα παιδιά του.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!



Enfants A.






Βασίλης Κ.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια παρέα της Ε' τάξης με αρχηγό και πρωτομάστορα τον Βασίλη ή Μπίλι.

Μια μέρα αποφάσισαν να κάνουν μια βόλτα σε ένα δάσος. Εκεί που περπατούσαν είδαν κάτι να συαλίζει μέσα σε μια σπηλιά. Πήδαν ρρήδωρα να δουν τι ήταν.

Ήταν ένα χρυσό ρολόι που είχε ένα μαχικό κουμπί. Όταν το πάτησαν παρατήρησαν ότι σταμάτησε το χρόνο. Άρχισαν να το χρησιμοποιούν για να αντιγράφουν στα τεστ και να παίρνουν όσα πράγματα ήθελαν από καταστήματα χωρίς να πληρώνουν. Όμως κατάλαβαν ότι αυτό που έκαναν δεν ήταν σωστό και το χρησιμοποιούσαν μόνο για να παίζουν.

Στο τέλος το έκρυψαν σε ένα θησαυροφυλάκιο και δεν το χρησιμοποίησανε ζανά.




Public



Jumbo



Bacrim's R.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για την συμμετοχή τους στη δημιουργία του βιβλίου, είτε χράφοντας μια ιστορία είτε ζωγραφίζοντάς την. Εύχομαι να συνεχίσετε να δημιουργείτε!

Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διευθύντρια κ. Δήμητρα Σουχάμβαλη, τον Διευθυντή κ. Νίκο Αθανασίου καθώς και όλες και όλους τις/τους συναδέλφους για την συνεργασία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Με αγάπη η δασκάλα σας,
Βελέη Χρυσούλα.

