

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

1^ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γ' ΤΑΞΗ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εμείς τα παιδιά της Γ΄ τάξης του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας Σερρών, γνωρίσαμε την περιοχή του Πόντου μέσα από τη μυθολογία.

Μάθαμε για την Αργοναυτική Εκστρατεία και το ταξίδι για την Κολχίδα.

Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε κι εμείς ένα φανταστικό ταξίδι στον Πόντο.

Μαζί μας ο Λαοκράτης, η Αρετή και όλοι οι αργοναύτες.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Στα χρόνια των μύθων και των θεών εκεί στην Ιωλκό, ζούσαν δύο αδερφικοί φίλοι ο Λαοκράτης και η Αρετή. Μαζί με τα άλλα παιδιά του σχολείου τους παίζανε τυφλόμυγα (χαλκή μυία), κρυφό (αποδιδασκίνδρα) και ήταν εξερευνητές. Τους άρεσε να ταξιδεύουν με το μυαλό τους σε χώρες μακρινές. Το όνειρό τους ήταν να γνωρίσουν νέους τόπους.

Μια μέρα που έπαιζαν κρυφό ο Λαοκράτης ξαφνικά άκουσε φωνές και θόρυβο. Φώναξε την Αρετή και είδαν μπροστά τους ένα μεγάλο καράβι με μάτια τεράστια και πενήντα κουπιά. Σε λίγο ήρθαν σπουδαίοι ήρωες, όπως ο Ηρακλής και ο Θησέας.



Μια γλυκιά μελωδία από τη μουσική του Ορφέα τους οδήγησε μέσα στο καράβι χωρίς να το καταλάβουν. Ο Ορφέας ήταν ο θεός των παιδιών και θα τους προστάτευε.

Οι άλλοι αργοναύτες ετοιμαζόταν για το ταξίδι στη μακρινή Κολχίδα, εκεί στον σπουδαίο Πόντο.



Στον δρόμο για την Κολχίδα τα παιδιά άκουγαν πολλές ιστορίες ... Ώσπου συνάντησαν τις συμπληγάδες πέτρες.



Τα παιδιά όταν τις είδαν το είπαν στον θείο τους τον Ορφέα. Μετά οι αργοναύτες άφησαν ένα περιστέρι να περάσει και με τη βοήθεια της Ήρας πέρασαν ανάμεσα από τις πέτρες.

Αμέσως όλοι χάρηκαν και άρχισαν να χορεύουν και να τραγουδάνε.



Ο Λαοκράτης και η Αρετή ρώτησαν τον θείο τους γιατί κουνιούνται αυτές οι πέτρες. Αυτός τους είπε ότι τις είχε φτιάξει ο Ποσειδώνας.

Καθώς ταξίδευαν είδαν ένα μεγάλο κύμα να έρχεται κατά πάνω τους και τους πήγε στην Κολχίδα.



Όταν έφτασαν στον Πόντο όλοι οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί. Ο Ιάσωνας πήγε και ζήτησε από τον βασιλιά της Κολχίδας, τον Αιήτη, να του δώσει το χρυσόμαλλο δέρας. Αυτός του είπε πως για να το πάρει πρέπει να κάνει μερικούς δύσκολους άθλους.



Μετά από τους άθλους ,κατέβασαν από την Αργώ τον Λαοκράτη και την Αρετή για να κοιμίσουν τον δράκο μαζί με τον Ορφέα. Εκεί βρήκαν την κόρη του Αιήτη τη Μήδεια , που ήταν ξακουστή μάγισσα. Αφού γνωρίστηκαν ο ένας με τον άλλο, η Μήδεια μαζί με τον Λαοκράτη και την Αρετή βοήθησαν τους αργοναύτες να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρας.



Μπήκαν στο καράβι τους, πήραν τη Μήδεια και ξεκίνησαν για την πατρίδα τους. Μέσα στο καράβι τους έτρωγαν ποντιακά φαγητά όπως πυσία, περένι κ.ά. . Όταν έφτασαν στον τόπο τους όλοι τους υποδέχθηκαν με χαρά και οι αργοναύτες τους είπαν πως πέρασαν στον Πόντο.



Τότε ξαφνικά μια όμορφη μουσική κοίμισε τα παιδιά...



Όταν ξύπνησαν βρέθηκαν και πάλι εκεί που πριν έπαιζαν κρυφτό...